

*Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn vriendschap en Zijn liefde geven.*



WIJ GEDENKEN IN DANKBAAR GEBED

DE HEER

Urbanus RONSSE

weduwnaar van Mevrouw

Pelagie FASSEUR

geboren te Moregem op 16 februari 1910

en godvruchtig overleden

te Oudenaarde op 2 januari 1996,

gesterkt door de Heilige Sacramenten der zieken.

Oud-strijder 1940-'45,

Krijgsgevangene - Vereremerkt met verschillende eretekens,

Lid NSB-Leupegem,

Lid KBG-Leupegem,

Lid van de Koninklijke Harmonie "Onder Ons".

De asverstrooiing zal plaatshebben op de stedelijke begraafplaats, Pontstraat te Oudenaarde-Eine, op maandag 8 januari 1996 om 15.15 uur.

De namis wordt opgedragen op zondag 25 februari 1996 om 10.30 uur in de St.-Amanduskerk te Leupegem.

De families RONSSE - SIMOENS - FASSEUR - SPILEERS, danken u voor uw gebed en medeleven.

Begrafenissen D'Hondt, Gentstraat-Dijkstraat, Oudenaarde

In deze dagen van nieuwjaar wensen met hoop op goede gezondheid en geluk, is voor Urbain een nieuwe tijd begonnen. De aardse tijd is vervlogen en maakt plaats voor eeuwigheid.

Het licht scheen wenkend in de verte en wordt nu de bron van eeuwig leven voor Urbain. Na jaren wankele gezondheid maar vreugdevol en hoopvol leven, mag hij thuishkomen bij de Heer van alle leven.

Hij was een dankbaar man, de gaven die God hem had toevertrouwd, wist hij met ijver te gebruiken en tot bloei te laten komen.

Zijn genegenheid voor echtgenote en kinderen wist hij in dienstbaarheid om te zetten, samen met hen droeg hij de kruisen die over zijn leven werden gelegd. In gebed vertrouwde hij zich toe aan God en daarin vond hij de nodige draagkracht die innerlijke vrede en vreugde schenkt.

Levende God, die tussen mensen wilt wonen om onze vreugde en onze pijn te delen, wij brengen U in herinnering het leven van Urbain met al het goede dat Gij hem in kiem hebt gegeven om het te voltooien in de tijd. Wij danken om Uw gaven en vragen dat hij nu door de dood heen bij U mag thuishkomen en de eeuwige rust moge kennen met zijn echtgenote en allen die hem zijn voorgedaan.

Sterk ons geloof in eeuwige verbondenheid die over alle tijd heen gaat. Laat ons gebed het teken zijn van deze band.

Wees Gij voor hem de vervulling van alle hoop en de voltooiing in eeuwigheid.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Ἡ ἀνάστασις



Verrijzenis
Abdij Dendermonde